

GRAVHØJE I JYLLAND

Flere af bronzealderens gravhøje blev bygget, så kisten med den døde er bevaret til i dag



Skelhøj ved Tobøl

Bronzealderens verden er stadig meget synlig med de tusinder af **gravhøje**, som ses i det danske landskab. En særlig gruppe af høje fra tiden omkring 1.400 - 1.200 f. Kr. skiller sig ud ved deres exceptionelle bevaring. De er opført over en eller flere gravlagte i kister af store egetræsstammer. De døde er den dag i dag stadig bevaret med hud, hår og negle. Deres klædedragt og gravgaver er også bevaret. Mest kendt er **Egtved-pigen** med sit snoreskørt.

I **Borum Eshøj** ved Aarhus blev fundet tre mennesker: en ældre mand, en yngre mand og en kvinde, og i **Muldbjerg** ved Ringkøbing blev fundet en mand med et smukt sværd med guld på fæstet. De kendte gravhøje kan alle besøges. Tæt på **Skrydstrup-kvindens høj** ved Vojens kan man også se en hustomt fra samme tid markeret.

Gravhøjene er bygget af hundredtusindvis af udkårne græstørv stablet oven på hinanden. Bygningen af højen var en kompliceret konstruktionsopgave, som krævede masser af menneskers indsats. I nogle egne foregik byggeriet så intensivt, at der opstod en hel gruppe af høje inden for et kort tidsrum. Det skete f. eks. ved Kongeåen, hvor man kan opleve **Skelhøj** og andre store høje ligge ned til åbrinken.

Gravhøjene danner mange steder lange linjer, som viser de gamle transportveje i landskabet. Det kan man tydeligt se ved **Døeshøje** uden for Holstebro. En af de største grupper af gravhøje findes på **Ydby Hede** i Thy - perfekt beliggende ved Skibsted Fjord.

DANMARKS OLDTID I LANDSKABET



Se disse jyske bronzealderhøje: Egtved (1), Borum Eshøj (2), Muldbjerg (3), Skrydstrup (4), Skelhøj (5), Døeshøjene (6) og Ydby Hede (7)

Læs mere om Danmarks Oldtid i Landskabet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: slks.dk